



Interpellation

Till ansvarigt regionråd

Angående politik, matematik och logik

Höstens val gav ett tydligt besked om vad de västmanländska väljarna vill. Två av partierna utmärkte sig särskilt i valstatistiken. Liberalerna minskade mest med 33 procent, och gick från sex till fyra mandat, och är nu det minsta partiet i regionfullmäktige. Samtidigt ökade deras utpekade huvudmotståndare Sverigedemokraterna med lika många mandat och har nu 14.

När sedan ett regionstyre skulle bildas låg dock bollen hos valets stora förlorare. Ett alternativ var att fortsätta i den tidigare konstellationen med Socialdemokraterna och Centerpartiet, som tillsammans hade skrapat ihop 35 av 77 mandat. Ett sådant alternativ skulle kräva stöd av ett eller flera andra partier för att få komma upp i de 39 mandat som krävs för majoritet. Med stöd av Vänsterpartiets sex mandat skulle det vara möjligt.

Den andra varianten var att ingå i ett styre med Moderaterna och Kristdemokraterna. De tre partierna har tillsammans 26 av 77 mandat, det vill säga en tredjedel av regionfullmäktige. För att kunna bilda styre och genomföra sin politik behövdes ytterligare 13 mandat, något som krävde stöd av ett större parti, det vill säga Sverigedemokraterna.

Till saken hör att Liberalerna hela tiden har sagt att de inte vill ha något att göra med vare sig Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. Med facit i hand vet vi vad Liberalerna valde.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt regionråd:

- Varför valde Liberalerna att ingå i det svagast möjliga regionstyret?

Heidi-Maria Wallinder (V)